



התכנית לשילוב הורים יחידים בשוק העבודה

מסמך מתודולוגיה

אוכלוסיית סקרי המעקב

אוכלוסיית סקרי המעקב הינה הורים יחידים שקיבלו גמלת הבטחת הכנסה או דמי מזונות מהמוסד לביטוח לאומי במאי 2003 והופנו לעבודה על ידי לשכות התעסוקה עד מועד הסקר הראשון בנובמבר 2004. מידע על גודל האוכלוסייה התקבל מקובץ הפניות לעבודה של שרות התעסוקה מאוגוסט 2004, קובץ נתונים המאגד בתוכו מידע על כל מי שהופנה לעבודה על ידי פקיד ההשמה בשירות התעסוקה.

מדגם הסקר

המדגם הוצא מתוך מסגרת הדגימה שתוארה לעיל. שיטת הדגימה הייתה דגימה הסתברותית ששילבה דגימת שכבות ואשכולות על פי רשת פריסה גיאוגרפית של המשתתפים ומנתה 3,000 הורים יחידים הזכאים להשתתפות בתכנית.

המדגם כלל שתי שכבות: השכבה הראשונה כללה הורים יחידים אשר לא איישו את המשרה לאחר ששירות התעסוקה הפנה אותם לתעסוקה והשכבה השנייה כללה הורים יחידים אשר איישו את המשרה לאחר הפניית שירות התעסוקה. בשלב הראשון נבחרו שתי האוכלוסיות על פי מצב איוש המשרה בלשכות התעסוקה (איישו את המשרה/לא איישו את המשרה). בשלב השני נבדקה הפריסה הגיאוגרפית של מקום המגורים של ההורים היחידים. לפי רשת הפריסה הגיאוגרפית נבנו ונדגמו, באופן מקרי, אשכולות בתוך כל אחת משכבות המדגם:

א. בתוך שכבת ה"הורים יחידים שהופנו לעבודה ואיישו את המשרה" – 1,500 נבדקים.

ב. בתוך שכבת ה"הורים יחידים שהופנו ולא איישו את המשרה" – 1,500 נבדקים.

כלי הסקר ואיסוף הנתונים

כלי הסקר: ככלי הסקר שימש שאלון ייעודי שחובר עבור סקר המעקב אחר התכנית לשילוב הורים יחידים בשוק העבודה. השאלות מתייחסות לפרטי מידע הרלוונטיים להפעלת תכנית התמריץ ועל שאלות מתוך מחקרי המוסד לביטוח לאומי ומכון ברוקדייל (קינג, מורגנשטיין ועמיתיהם, 2003) העוסקים בשילובם של מקבלי גמלאות קיום בשוק העבודה ואשר הותאמו לאוכלוסיית היעד. כמו כן נעשה שימוש בשאלות ניתוב אשר סיווגו את המרואיינים בהתאם למצבם התעסוקתי (לנוסח מלא של השאלונים, ראו נספח מס' 1).

שאלון A – שאלון המיועד להורים יחידים אשר עבדו בעת הראיון.



משרד התמ"ת
מחקר וכלכלה



שאלון B – שאלון המיועד להורים יחידים אשר לא עבדו בעת הראיון אך עבדו במסגרת התכנית – מאוגוסט 2003.

שאלון C – שאלון המיועד להורים יחידים אשר לא עבדו כלל מתחילת התכנית ועד למועד הראיון.

איסוף נתוני הסקר

סקר המעקב הראשון: איסוף הנתונים התבצע באמצעות ראיון טלפוני של משתתפי הסקר. במידה ולא התקבלה תשובה ממספר טלפוני אשר נפל במדגם או המספר היה תפוס – נערכו חמישה ניסיונות עד להוצאת המשתתף מן המדגם. כמו כן במידה והמשתתף השיב אך מועד הראיון לא היה נוח לו, נערכו עוד חמישה ניסיונות נוספים לראיינו במועד נוח יותר עד להוצאתו מן המדגם. הראיונות נערכו במהלך החודשים נובמבר-דצמבר 2004, כשנה לאחר שהופעלה התכנית לראשונה בחודש אוגוסט 2003. כלל הראיונות נערכו בפרק זמן של חודשיים באמצעות צוות מראיינים שעבר הדרכה לצורך ביצועם. על ידי חוקרי מינהל מחקר וכלכלה במשרד התמ"ת. בתחילתה של שיחת הטלפון הוצגו נושא המחקר ומטרותיו, צוין בפני הנבדקים כי המידע שימסרו במהלך הראיון יוותר חסוי, וכי לא יעשה בו כל שימוש פרט לצורכי המחקר. כמו כן הובטח כי המידע לא יימסר למוסדות המטפלים (שירות התעסוקה וביטוח לאומי). בהמשך נתבקשו המרואיינים להביע את הסכמתם להשתתף בראיון. אלה אשר לא היו מוכנים לתת הרשאה זו, לא רואיינו. שיעור הנדגמים אשר סרבו להתראיין נע בין 5% ל 8% בהתאם למחוז מגוריהם.

סקר המעקב השני: סקר זה נועד לחזור אל אותם מרואיינים שרואיינו בסקר הראשון ולבחון את מצבם התעסוקתי ורווחתם. איסוף הנתונים נערך באותו אופן בו בוצע האיסוף לצורך סקר המעקב הראשון. הראיונות נערכו במהלך החודשים אפריל-מאי 2006, כשנתיים וחצי לאחר שהופעלה התכנית לראשונה בחודש אוגוסט 2003. בסה"כ רואיינו 1,800 מרואיינים.